

18 juli t/m 25 juli 2014



JV1407

EILANDVAKANTIE TERSCHELLING



Monique Herweijer-Mariska van Vijzel-Jobine Vesters-
Rian van Kuppenveld

Inhoud

Vrijdag 18 juli: Vertrek naar Terschelling	3
Zaterdag 19 juli: West-Terschelling en het strand	5
Zondag 20 juli: Zeehondentocht met de boot	8
Maandag 21 juli: Natuurmuseum met zee-aquarium en bezoekboerderij	13
Dinsdag 22 juli: Huifkartocht.....	16
Woensdag 23 juli: Winkelen en strand	20
Donderdag 24 juli: Theater Snater met Pierewaaien	22
Vrijdag 25 juli: Terugreis	25

Vrijdag 18 juli: Vertrek naar Terschelling

Vandaag zijn we vertrokken uit Arnhem met Mariska en Jobine met enige vertraging. Jobine was de weg kwijt geraakt naar Arnhem. Maar ook de bus die ons naar Harlingen moest brengen was laat.

Daarna gingen we dan toch op weg naar Veenendal om Monique op te halen. Hans heeft ons naar Harlingen gereden.

Na een lange, warme busreis, met gelukkig wel airco, kwamen we mooi op tijd aan in Harlingen.



Toen konden we vertrekken met de boot. Ook de boottocht duurde lang, wel 2 uur! Het was wel lekker op de boot, een lekker zonnetje met een windje. We hebben lekkere cupcakes gegeten. De dames hadden daar echter niet genoeg aan. Zij kochten nog fris en ijsjes erbij.....



Na de boottocht die ons naar een zonnig Terschelling bracht, zijn we op de bus gestapt met al onze bagage. Die zette ons af bij het Stayokay hotel.

Daar aangekomen bleek dat we te laat waren voor het avondeten! Maar, we hadden net allemaal zo'n honger..... Gelukkig was er nog iets over en konden we toch nog smullen van notenrijst, gehaktballetjes, bonen en bietensalade.



Daarna konden we naar de kamers om die in te richten.

Aangezien er tweestapelbedden in de kamer staan, moet er iemand op het bovenste bed. Jobine en Mariska delen dat leed en gaan ieder een aantal nachten op het bovenste bed.

Na nog een drankje in de bar zijn we toch echt allemaal goed moe van de lange dag reizen. We zijn daarom naar onze kamers gegaan om te relaxen en te gaan slapen.

Jobine ging douchen. Maar, o jee, ze kreeg de badkamerdeur niet meer van het slot. Rian moest er met een geïmproviseerde schroevendraaier aan te pas komen om Jobine weer te bevrijden. We maken de badkamerdeur maar niet meer op slot....

Morgen gaan we lekker het eiland verkennen. En, omdat we weer mooi weer gaan krijgen gaan we waarschijnlijk ook wel lekker naar het strand.

Zaterdag 19 juli: West-Terschelling en het strand

Na een warme nacht in het hotel zijn we rustig opgestaan. We moeten voor half 10 ontbijten, dus kunnen we niet echt uitslapen.

Het ontbijt was goed met lekker brood en heerlijk beleg, met een gekookt eitje en vers sap.

We kregen meteen de lunchpakketten mee. Ook die zagen er goed uit. De broodjes mochten we zelf nog smeren, verder zat er fruit, ontbijtkoek, mars, sap en lekkere granenrepen in.

Na het ontbijt hebben we meteen de strandpullen meegenomen en zijn we naar het dorp, West Terschelling, gelopen. Daar hebben we bij de VVV kaarten gekocht voor thuis. Ook hebben we al kaartjes gekocht voor het poppentheater van komende donderdag.

Daarna zijn we nog het dorp in gegaan om alvast rond te kijken voor mooie souvenirs en zo. Maar, omdat we nog naar het strand gaan, hebben we nog niets gekocht vandaag. Daar komen we nog voor terug.



Na een lekkere lunch onder een boom in de schaduw, want het is wel erg heet, hebben we de bus naar het strand genomen.

Daar hebben we eerst nog een lekker drankje genomen voor we de zee in gingen. Jobine, maar vooral ook Mariska, hebben erg genoten van de zee.



Zij hebben heerlijk gepoedeld en in de branding gezeten. Monique had niet zo'n zin in het water. Zij heeft wel lekker liggen genieten op het strand.



Nadat we gebakken waren op het strand, zijn we weer met de bus terug naar het hotel gegaan.

Gelukkig stopte deze vlak voor de deur, want we waren wel erg moe van de dag in de zon. We zijn meteen aan het diner begonnen toen we terug waren. Dat bestond vandaag uit lekker stokbrood met kruidenboter waar heerlijk van gegeten is door Mariska en Monique. Ook hadden we salade, bloemkool, gemengde groenten en gekookte aardappelen. Als toetje hadden we heerlijke mousse.



Na het eten zijn Monique en Mariska het zeezand van zich af gaan spoelen onder de douche. Jobine is de kaarten gaan schrijven voor thuis zodat die morgen op de post kunnen.

's Avonds hebben we heerlijk gerelaxed met het maken van loombandjes door Jobine en Mariska en het spelen op de psp door Monique. Door de warmte en de lange dag met leuke activiteiten waren we weer erg moe en zijn we op tijd ons bed gaan opzoeken.



Zondag 20 juli: Zeehondentocht met de boot

Vanmorgen waren de dames lekker vroeg op. We hebben weer heerlijk uitgebreid ontbeten met gekookte eitjes, crackers en heerlijk vers sap.



Nadat de lunchpakketjes ook weer gemaakt waren hebben Mariska en Monique het airhockeyspel uitgeprobeerd. Ze vonden het erg leuk. Mariska kwam als winnaar uit de bus. Jobine heeft nog meer armbandjes geproduceerd met haar loomelastiekjes. Daarna zijn we te voet vertrokken naar West-Terschelling. Het was duidelijk minder warm dan gisteren, maar nog steeds wel lekker

warm.

We zijn naar de Brandaris gelopen. Dat is de oude vuurtoren van Terschelling. Daar konden we niet in, maar dat was niet zo erg, want hij is wel heel hoog!





We zijn toen naar de kust gelopen en hebben daar geluncht met uitzicht op zee. Na de lunch was het tijd om naar de boot te gaan die ons mee de zee zou opnemen om naar de zeehonden te gaan kijken. Het was niet zo'n mooi weer meer, zodat we wel de truien aan moesten op de boot. Maar, het regende niet, dus dat was het belangrijkste.



We zijn eerst een stuk richting Vlieland gevaren en toen zagen we de zeehonden op de zandbanken liggen. We hebben er veel gezien, ze lagen te zonnen op de zandbanken. Ook waren er veel aan het zwemmen. Het was erg leuk om te zien. We hebben er allemaal van genoten. Mariska en Monique hebben er ook veel foto's van gemaakt.





Weer terug in West-Terschelling hebben zijn we nog op een terrasje gaan zitten voor een lekker drankje en om nog na te praten over de mooie bootreis en de vele zeehonden die we hebben gezien.

Omdat de zon toen weer volop scheen hebben we nog even lekker van het zonnetje genoten. We hebben nog even lekker gezeten op het gras voor het strand.

Toen zijn we via het bos weer terug gelopen naar het hotel. Rian raakte echter de weg enigszins kwijt. Maar, gelukkig was de weg weer snel terug gevonden. Vooral Jobine was erg moe van het wandelen, dus we waren erg blij dat we er weer waren.

Het zondagse diner stond al voor ons klaar toen we weer terug waren. Dus, we zijn maar meteen aan tafel gegaan. Nadat we hebben genoten van de lekkere gebakken aardappelen, rundvlees, boontjes en sla, en natuurlijk ook weer stokbrood met kruidenboter, kon er ook weer een lekker toetje in van yoghurt met vruchten.

Vanavond heeft Monique er voor gekozen om lekker een film te kijken op haar kamer.

Jobine en Mariska zijn weer aan de slag gegaan met de loom-bandjes. Daarmee trekken ze veel bekijks in het hotel. Ze kunnen er wel een winkeltje mee beginnen....

We zijn allemaal behoorlijk moe en gaan lekker vroeg naar onze kamers om daar te relaxen en te gaan slapen.



Maandag 21 juli: Natuurmuseum met zee-aquarium en bezoekboerderij

De drie dames waren vandaag maar moeilijk op gang te brengen. Dat kwam waarschijnlijk door het weer. Het weer was duidelijk omgeslagen. Het regende behoorlijk vanmorgen. Omdat we voor half 10 moeten ontbijten in het hotel, moeten we toch een beetje op tijd opstaan. We waren gelukkig wel op tijd voor het ontbijt. De lunch stond ook alweer klaar voor ons.

Vanwege het slechte weer zijn we, in plaats van lopend, met de bus naar het dorp gegaan. Daar zijn we eerst naar de supermarkt gegaan om daarna naar het natuurmuseum en zee-aquarium te lopen. Daar konden we gelukkig droog genieten van de mooie natuur en de mooie dieren. Vooral Monique vond het erg leuk om er veel foto's van te nemen. Maar ook Mariska heeft duidelijk genoten en ook veel foto's gemaakt.



Er was ook een film over de vogels van het waddengebied, die we hebben gekeken. Daarna hebben we de aquaria bekeken. Er was een aquarium met roggen die je kon aaien. Mariska en Jobine konden daar geen genoeg van krijgen! Voor Monique hoefde dat aaien niet zo.



Helaas was de regen niet gestopt toen we uit het museum kwamen. We zijn toen maar onder een afdak gaan lunchen met onze lunchpakketjes om daarna de bus weer te nemen naar de bezoekboerderij. Daar stond de boerin al op ons te wachten. Het was een koeienboerderij. We begonnen met een lekker glas ranja of thee met een chocolaatje om daarna een rondleiding op de boerderij te krijgen. Ze hadden er veel koeien die gemolken werden. Die melk wordt dan naar het vasteland gebracht om kaas, yoghurt, vla, kwark of zo van te maken. Of het blijft gewoon melk. Ze hadden er ook kleine kalfjes en minder kleine kalfjes. Jobine vond de koeien erg leuk en heeft nog meegeholpen om de kalfjes te voeren. Mariska vond ze nogal eng en bleef er liever wat verder bij uit de buurt. Helaas misten we net de bus toen we weer weg gingen en moesten we lang wachten op de volgende bus. Maar, het was gezellig wachten met nog wat lekkers uit de lunchtas.



Weer terug in het hotel ging Monique even lekker relaxen met een film op de slaapkamer. Jobine, Mariske en Rian gingen een spelletje spelen. We hebben mikado gespeeld en daarna nog gepest. Niet echt, maar het kaartspelletje....Jobine en Mariska waren Rian duidelijk de baas en hebben beiden alle spelletjes gewonnen.

Toen gingen we onze lege magen weer vullen met een heerlijk diner en een nog lekkerder toetje met chocolademousse.

Na het eten moesten er natuurlijk weer loombandjes worden gemaakt door Jobine, Mariska ging spelletjes spelen op de I-pad en Monique ging weer verder met het kijken van Goede Tijden, Slechte tijden op haar dvd speler. Om half 8 kon er geknutseld worden in het hotel. Daar hadden Jobine en Mariska wel oren naar! Monique is toch ook maar aangeschoven en met zijn drieën hebben ze heerlijk geknutseld met de medewerkers van het hotel. Ze zijn dan ook met mooie kunstwerken terug gekomen. Die van Monique prijkt aan de muur in het hotel, Mariska en Jobine nemen die van hun mee naar huis.



Daarna hebben we nog lekker wat gedronken en chips gegeten om de dag gezellig af te sluiten. Er stond mooie muziek op en Mariska kon het niet laten om haar danskunsten te laten zien. Jobine heeft ook lekker meegedanst. Daarna zijn we lekker gaan slapen.

Dinsdag 22 juli: Huifkartocht

Vandaag staat de huifkartocht op het programma. Na het ontbijt hebben we heerlijk ontspannen buiten gezeten, want het weer is weer goed vandaag. We kunnen de korte broek weer aan en moeten ons weer insmeren! Dat is erg fijn met de huifkartocht in het vooruitzicht.

Straks gaan we met de bus naar Oosterend om daar een leuke huifkartocht te maken. Vanochtend is Mariska met de I-pad spelletjes aan het spelen, Monique met haar telefoon en Jobine geniet van het lekkere weer.

We hebben om 12.00 uur de bus genomen naar Oosterend, helemaal aan de andere kant van Terschelling. Daar hebben we een lange rit met de huifkar gemaakt. Op de manege waren erg veel paarden.



Dus eerst hebben de meiden genoten van de paarden en hebben veel paarden een aai over de neus gekregen. Toen zijn we ingestapt om te gaan rijden. Jobine en Mariska mochten voor op de bok meerijden, dat was erg leuk!



We hebben een lange tocht door de duinen, de bossen en ook over het strand gemaakt. Om de hoge duinen over te komen moesten er een aantal mensen uit de huifkar anders konden de paarden het niet trekken. Gelukkig mochten Monique, Jobine en Mariska wel blijven zitten. Rian moest de duinen wel over lopen. Op het strand zijn we ook door het zee aan de waterkant gereden, dat was ook wel een beetje eng. De koetsier had heel veel verhalen te vertellen over Terschelling, dus dat was wel erg leuk.



Op het strand hebben we even gepauzeerd met een kopje thee en een echte pondkoek van Terschelling. Dat was erg lekker.



Na een rit van 3 uur kwamen we weer bij de manege aan.
Er was een leuk cafe op de hoek en daar hebben we nog heerlijk genoten van
chocomel met slagroom, cola, thee en heerlijke appeltaart met slagroom.



Toen kwam de bus weer om ons terug te brengen naar het hotel.
Daar kwamen we weer precies op tijd aan om aan te schuiven voor het avondeten.
Het was erg lekker met gebakken aardappelen, appelmoes en gehaktballetjes. Het
toetje was ook erg lekker. Het was chocolademousse die je zelf mocht versieren
met vlokken en hagelslag.

Na het eten was het nog even wachten tot het airhockeytoernooi begon. De meiden hadden er erg veel zin in, dus ze zaten er helemaal klaar voor.



Toen het tijd was is er met veel strijd gespeeld. Iedereen heeft tegen elkaar gespeeld en zelfs Rian moest het een paar keer opnemen tegen Jobine en Mariska. Ze kregen er dorst van, maar gelukkig stond de ranja al klaar.

Woensdag 23 juli: Winkelen en strand

Het was weer een heerlijke zonnige dag toen we vanmorgen opstonden. Na weer een lekker ontbijtje zijn we heerlijk luxe met de bus naar het dorp geweest. Daar was het vandaag markt/braderie. Dus konden we eindelijk de souvenirs kopen die al de hele week op het verlanglijstje stonden. De winkeltjes hadden we aan het begin van de week al gezien, dus we wisten al precies waar we moesten zijn. Iedereen heeft de nodige souvenirs gekocht voor zichzelf en voor de familieleden. We hebben een leuk rondje over de markt gelopen en toen kwamen we ook een kraampje met loombandjes tegen. Ontelbare zakjes met loombandjes waren niet te weerstaan voor zowel Jobine en Mariska. Natuurlijk moesten er de nodige nieuwe zakjes met elastiekjes gekocht worden. De keuze was groot waardoor het moeilijk kiezen was. Maar, uiteindelijk gingen beide dames met gevulde zakken met elastiekjes weer verder.

We kwamen nog een bekende tegen. De collega van de moeder van Mariska. We wisten al dat zij ook op Terschelling was. Zij was ons al eerder in het hotel komen opzoeken. We hebben meteen afgesproken om 's avonds gezellig bij haar en haar man op bezoek te gaan.

Op de markt kwamen we nog een kraampje tegen met lekkere wafels. Die konden we natuurlijk niet zomaar voorbij lopen. De meiden hebben alledrie genoten van een heerlijk warme wafel met slagroom en fruit.



Toen we de zakken vol en de portomonnee's leeg hadden zijn we op een rustig plekje gaan picknicken.

Daarna hebben we de bus gepakt op weg naar het strand. Het was zo'n mooie dag dat we een dagje strand niet over konden slaan. Daar zijn we eerst weer lekker op een terrasje gaan zitten voordat we naar het water gingen.

Eenmaal aan het water kwamen we tot de ontdekking dat we vergeten waren te betalen voor onze drankjes. Gelukkig kwamen we er op de terugweg nog langs zodat we alsnog hebben betaald.



Jobine en vooral Mariska hebben weer heerlijk in de branding genoten van het water. Monique heeft genoten van de zon op het strand. Het waaide erg hard waardoor het soms toch wel wat fris was en vooral alles onder het zand kwam te zitten.....



Om half 6 zijn we weer met de bus terug naar het hotel gegaan. Daar hebben we gegeten en daarna zijn we te voet naar het dorp gegaan om op bezoek te gaan bij Roos en Mark wat we 's ochtends hadden afgesproken. Het bezoek was erg gezellig, we hebben lekker gekletst en Mariska heeft alvast wat foto's aan Roos laten zien van alles wat we hebben gedaan afgelopen week. Ook heeft Mark een foto gemaakt van Roos en Mariska voor de vuurtoren om naar de moeder van Mariska te appen. Mark heeft ons daarna met de auto teruggebracht naar het hotel. We waren allemaal weer moe van de dag en de zon en zijn meteen op onze kamer gaan relaxen.

Donderdag 24 juli: Theater Snater met Pierewaaien

Vandaag is onze laatste volle dag op Terschelling aangebroken. De meiden waren op tijd wakker. Na een lekker ontbijtje buiten met een hele harde wind, waarbij zelfs de kaas van het brood van Mariska afwaaide, hebben we de ochtend rustig doorgebracht. Mariska en Jobine moesten natuurlijk de nieuw gekochte



loomelastiekjes gaan uitproberen. Mariska ging een bandje maken voor Gerdy, de medewerkster van het hotel. Monique ging lekker relaxen.

Om 12 uur hebben we de bus weer gepakt om richting Midland te gaan.

We gingen namelijk naar het theater! Daar speelde Theater Snater het poppentheater "Pierenwaaien".



Het stuk speelde zich op een dak af van twee huizen. In het ene huis woonde Emiel met zijn zussen en in het andere huis woonde kolonel Bullebak.

Emiel wilde erg graag leren pierewaaien om naar luilekkerland te kunnen pierewaaien. Want, daar kun je zoveel snoepen als je wil. Zaza leerde hem om licht te zijn om zo te kunnen pierewaaien. Emiel vond ook nog een kabouter op het dak die kleine Rik heette. Ook hij wilde wel licht zijn en pierewaaien naar luilekkerland. Maar de kolonel was een chagrijnige man die wilde dat alle bloemen alleen maar marsmuziek speelden en hij maakte kleine Rik zwaar toen deze van zijn bessen at. Gelukkig wist Zaza de kolonel weg te jagen doordat ze speelde dat ze een generaal was. Emiel wist toen ook hoe je licht kon worden: door vrolijk te zijn, lichte muziek te spelen en niet chagrijnig te zijn. Hij deed het voor bij kleine Rik die gelukkig weer licht werd. Toen konden kleine Rik, Emiel en Zaza naar luilekkerland pierewaaien om daar zoveel snoep te eten als ze op konden.



Iedereen had genoten van de voorstelling. Daarna was het tijd voor ons laatste terrasje van de vakantie. Dat moest natuurlijk gevierd worden met cola, warme chocomel met slagroom, appeltaart met slagroom en een lekker ijsje!



We waren weer op tijd terug met de bus in het hotel waar we nog even konden relaxen voordat we gingen eten.

Na het eten hebben Jobine en Rian de spullen van Jobine vast opgeruimd en ingepakt zodat we morgen niet zoveel meer hoeven in te pakken. Mariska en Monique hadden dat 's middags al voor zichzelf gedaan. Het is daarbij gelukt om alle spullen van Jobine in haar koffer te krijgen zodat we morgen niet met nog een tas hoeven te sjouwen.

Jobine en Mariska wilden 's avonds meedoen met het watergevecht buiten. Het was echter niet zo leuk zodat ze snel terug waren en gelukkig ook niet zo nat!

De rest van de avond hebben we gezellig in het hotel gezeten met een lekker drankje en een chipsje.

Zo'n week vakantie hakt er dan toch wel in, want we zijn allemaal toch wel erg moe. En, omdat we er morgen vroeg uitmoeten zijn we lekker vroeg naar bed gegaan.

Vrijdag 25 juli: Terugreis

Vandaag is dan toch het einde van de vakantie aangebroken. We gaan naar huis. We zijn vroeg opgestaan zodat we het rustig aan konden doen. De meiden waren al vroeg wakker en hadden al snel alle laatste dingen ingepakt. We hebben nog heerlijk rustig ontbeten. Amber en haar moeder, waar de meiden veel mee gespeeld hebben, hebben samen met ons ontbeten. Nadat alle spullen verzameld waren kwam de taxi al aanrijden en konden we richting de haven.

Daar aangekomen konden we al snel de boot op. Omdat het toch wel lekker weer was zijn we buiten op het dek gaan zitten. Maar, toen de boot eenmaal aan het varen was, bleek het toch te koud om buiten te blijven. Ook begon het wat te regenen en zijn we maar naar binnen gegaan.



De overtocht duurt 2 uur zodat we de tijd gedood hebben met het spelen met de I-pad en telefoon.





In Harlingen stond Hans al op ons te wachten en konden we meteen in de bus op weg naar Veenendaal en Arnhem. Eenmaal in de bus lagen Monique, Mariska en Jobine alledrie binnen 10 minuten heerlijk te slapen! De vakantie had zijn tol geëist. Mariska heeft tot Veenendaal doorgeslapen, Monique en Jobine waren eerder weer wakker maar niet heel fit meer.



In Veenendaal stond de vader van Monique te wachten en daarna gingen we na een sanitaire stop meteen door naar Arnhem. Helaas stond er een file waardoor we om moesten rijden en we later dan gepland in Arnhem aankwamen.

De vader van zowel Jobine als Mariska stonden al te wachten. Nadat we afscheid hebben genomen van elkaar was er nu toch echt een einde gekomen aan een heerlijke zonnige vakantie!

EINDE